

## Overweging 2<sup>e</sup> zondag van Pasen (Beloken Pasen)

Handelingen 4, 32-35

Johannes 20, 19-31

---

Het evangelie van vandaag gaat nog over wat er is gebeurd na de verrijzenis van Jezus. De leerlingen waren in angst van wege de dood van Jezus. Zij bleven in een afgesloten huis en vroegen zich af wat er verder zou gebeuren met hun leven. Maar in hun angst, ongerustheid en wanhoop kwam Jezus hun tegemoet en bracht hun nieuwe hoop. De verschijning van Jezus overtuigde hen van Jezus verrijzenis en tegelijkertijd veranderde hun perspectief over zijn dood. De dood van Jezus was voor hen een tragische gebeurtenis die hun hoop vernietigde die zij op Jezus hadden gevestigd. Maar door de verschijning van Jezus werden zij naar nieuwe perspectief gebracht, dat zij naar de dood van Jezus met de ogen van geloof konden kijken. Jezus was gestorven maar Hij is opgestaan als een winnaar.

“Vrede zij u”. Deze woorden hoorden de leerlingen uit de mond van Jezus. Door het horen van deze woorden konden zij Jezus herkennen. De verschijning van Jezus overtuigde de leerlingen niet alleen van de verrijzenis van Jezus maar was ook een genadig moment waarop Jezus zijn leerlingen versterkte en bemoedigde. Door het blazen van de Geest wilde Jezus zijn leerlingen laten weten dat Hij altijd met hen was.

Zoals de leerlingen, zijn wij ook vaak in angstige situaties, moedeloosheid, wanhoop. Maar als wij in Hem geloven komt Jezus altijd bij ons om te zeggen: vrede zij u. Wij zijn daarom gevraagd open te staan om zijn aanwezigheid in ons hele leven te aanvaarden, die ons leven op allerlei manieren aanspreekt.

God is onzichtbaar. Maar onze geloofservaring leert ons dat God aanwezig is. God geeft ons mensen die van ons houden en die ons bemoedigen wanneer wij moedeloos zijn. Zijn woord spreekt ons aan wanneer wij de bijbel lezen, eucharistie vieren en naar een troostend woord luisteren. Hij schept mooie natuur waarvan wij zijn schoonheid kunnen genieten en nieuwe kracht kunnen krijgen. God openbaart zich op allerlei manieren in ons leven.

Wij mogen ons afvragen wanneer wij Gods aanwezigheid hebben kunnen ervaren en beleven. Blijven wij nog in ongeloof? Twijfelen wij nog

steeds aan onze liefdevolle God? Thomas is een goed voorbeeld voor ons. Op gegeven moment en in bepaalde ervaringen van het leven betwijfelen wij Gods aanwezigheid. Soms voelen wij aan dat God echt ver weg is. De ervaring van Thomas leert ons dat God ook werkt in onze twijfel aan Hem. Angst, moedeloosheid, onrust, wanhoop zijn menselijke toestanden, maar tegelijkertijd zijn dat de momenten waarop wij ruimte hebben om naar Gods kracht te zoeken. In onze zwakheden laten wij Gods genade in ons leven werken. Thomas is eindelijk tot geloof gekomen na de genadige ontmoeting met Jezus.

Iedere verschijning van Jezus heeft altijd twee boodschappen. Ten eerste, wilde Jezus zijn leerlingen laten weten dat hij was verrezen. De leerlingen waren vervuld van vreugde vanwege de woorden: "vrede zij u". Ten tweede, was het een moment van zending. Jezus sprak het woord van zending uit en daarna blies Hij zijn Geest.

Jezus is gezonden, de leerlingen zijn gezonden, wij zijn ook gezonden. Voor de plannen van God zijn wij belangrijk. God heeft ons nodig om zijn reddingswerk voort te zetten. Wij zijn de leerlingen van Jezus die geroepen en gezonden zijn om zijn verlossingswerk te verrichten. Dat betekent dat Jezus zijn werk aan ons toevertrouwt. Dus wij zijn Gods handen om zijn genade te verspreiden. Wij zijn geroepen om zijn voeten te zijn, om het land te doorkruizen, om de blijde boodschap over te brengen. Wij zijn Gods mond die is gebruikt om zijn woord uit te spreken.

De verschijning veranderde het leven van de leerlingen. Als wij in Hem geloven en Hem in ons leven kunnen beleven, verandert zijn aanwezigheid ons leven ook: van angst naar moed om met het nieuwe leven te beginnen, van krachteloze omstandigheid naar een nieuwe kracht om met het leven door te gaan, van hopeloosheid naar een nieuwe hoop en overtuiging dat Jezus is verrezen en dat Hij altijd met ons is. In Christus leven wij niet meer in vrees, maar in vrede.

Pastor Simon Taa o.carm.